

10/1 - 69.

Keere Leve!

Du skal sømme have svar paa
dit brev med det samme,

mange tak skal du have, det er mig
en gledelig overraskelse, du kan skrive et saa fint et
brev uden fejl af nogen art, der var hverken forlidt, eller
for mange ^{blagskaber} i sætningerne.

Og saa den veldige fremgang i skriften
siden du sidst skrev, er mest forbausende, den blir fin
med tiden, men, glem saa ikke senere, den skal og
saa kunne læses, der pljer ofte at ske noget, naar man
bliver mere højleert (et eksempel) den skal engang prøve
at læse Gudmors breve, de kan ofte sætte fantasien i pendulfast

Nu sidder jeg og skriver saadan, saa er mit
maaske lige saa vanskeligt?

Langesø buren har sikkert været sjov,
men hvad der ikke er sjov, er at kunne drive ad
hjem, det kan resitere at blive 3 dage fri fra skole,
det er da ogsaa kun piger, der kan litte paa at stille sig
under et træ og ryste vand og sne over sig.

Jeg hørte Søsby i søndags, daerne var ham for Kløge
bare han nu ikke i ærgrelse har tømt flasken for han kan
hjem

du kan slet ikke kende min stue, naar du en gang
kommer hertil, den er bleven noget saa fin paa gulvet.
Jeg sidder saameget og ser mig godt tilpas paa det
stue, (og saa lige nu sagde det knak i min staa-lampe,
og nu vil den ikke blyse igen).

Jeg har faaet at vide Frida og Agnes kommer
til min fødselsdag, da jeg horte dit brev smuttede ind
troede jeg det var fra Frua, det var det heldigvis ikke
Frua. Kan jeg altid høre fra, det var da meget mere hyg-
gelig at høre fra dig. Nu skal jeg have min seng redt,
ryddet hist til side.

Saa jeg ender med at sende dig de venligste
Hilsener og tak for brevet

du skal selvfølgelig hilse far og mor

Far skal vel ogsaa ha et lille kuis.