

(Hans overblik i det øjeblik, da jeg kom ned, saa jeg ham sit
ansigt, det er det eneste, der har indvirket på mig.)
7/1-69.

Kære Paul - huse - Grete!

for
Børn
Børn
Børn

inden jeg glemmer det!
"Grete" du spurgte, hvad det var for en bygning du saa
fra toget, det er den nye maskinmesterskole, alle de
gamle dertil brugte skoler af forskellig art, er jo alle
efterhaanden forsvundet i sønderborg.

Der kan hurtigt komme sne, vi havde
ellers nu det dejligste føre at færdes i, det var kødt, da
jeg kørte hjem fra Larseus, mere høj klar himmel med
masser af stjerner, nu har det sneet siden kl. 6,

Bauert var her i gaar formiddag og invitere
de mig paa gule kort, ja tak sagde jeg, men det gaar ikke
at snyde fru Larseus, vi skal spille kort i aften, han
luskede ikke vi havde lavet det om fra fredag til torsdag,
det skal du nu ikke ha saa højtidelig Bauert, jeg ved naar
din kone laver saadan noget, er der til 2 dage, skal vi saa
ikke sige, jeg kommer fredag aften kl. 5, det blir det samme
ikke daarligere af og dermed blev det saa.

Han kom lige som min kone var færdig
til at gaa, saa han fik som den første mit nye tæppe at se.
Det gik ubegribeligt med at faa tæppet vedt,
jeg havde lavet en del for konen kone, der var kun skrive-
bord og dragkiste at flytte, den kunne jeg ikke klare
alene, jeg havde kun 3 stole i bussen, resten holdt vi

inden døre, hvordan har du foart divanen ud i gangen, spurgte hun, det gik meget nemt svarede jeg, slog armene omkring den og satte den ud, sluder sa hun, det kan du ikke, vil du saa tro, jeg løftede den i den ene ende og trak den ud af stuen som en krillebør, jo det kunne han bedre tro.

forøvrig var hun en kvap til saadan et stik arbejde, lige hurtig nok for mig, efter hun kom til, blev jeg vood med af ryggen, for ikke at sige ansigtet, ellers klarede jeg mig fint, selv om jeg maatte gøre flere sving i mellem. / time efter hun var kommen var det hele i orden (9¹⁵), Resten fik sin ufgang bagfter som den plijede, men er der kun tilbage, at vænne sig til det mørke kappe.

Nu har jeg spist suppe i 2 dage, og saa kom hun med peberrod i dag. det er en dame der kommer i denne tid, det sneer voldsomt lige nu, puh ha sagde hun, det er noget varre noget, jeg kan mesten ikke se at høre. sneen er jeg ligeglad med, blot det vil holde op for aften, jeg vil rigtig undvære orteene, jeg kunne ogsaa nok li at prøve gemningstøvene, men sneer det i aften, maa jeg blive hjemme, sneblind er ikke saa godt. der var brev fra frida, hun kommer, det er en gammel skib fra forgens tid, naar vi blev inviteret ud, skulle der svares svingende.

Alle gode hilsener fra = Bedstefar!